

Welkom in De Lichtzijde



Leren Leven met verlies

Tekst:

Job 2 vers 11 – 3 vers 26

Voorganger:

ds. Adriaan van Langevelde



Welkom en mededelingen



Gezang 322

4 In stil ontzag
zijn wij voor U getreden.
Wend dan uw oor naar onze smeekebeden,
waak met uw ogen nacht en dag!

Gez 322

5 Gij spreekt ons aan,
Ge hebt de mens verkoren:
aan deze plaats doet Gij uw woorden horen,
hier zijt Gij, want hier woont uw naam.

Gez 322

6 O, antwoord Gij,
als wij tezamen bidden,
daal neder uit uw hoogte in ons midden!
In uw vergeving wonen wij.

Stil moment voor persoonlijk gebed



Woord van verwachting

Een groet van God



Gezang 446

1 O Jezus, hoe vertrouwd en goed
klinkt mij Uw naam in 't oor,
uw naam die mij geloven doet:
Gij gaat mij reddend voor;

Gez 446

2 Uw naam die onze wonden heelt
en ons met manna spijst,
die onze dood en zonde deelt
en onze vrees verdrijft.

Gebed om opening van Gods Woord



Schriftlezing

Job 2 vers 11 – 3 vers 26

Job 2

¹¹Drie vrienden van Job, Elifaz uit Teman, Bildad uit Suach en Sofar uit Naäma, hoorden van de ramspoed die hem had getroffen, en ze besloten hem op te zoeken.

Onderweg ontmoetten ze elkaar, en samen gingen ze naar hem toe om hun medeleven te tonen en hem te troosten.

Job 2

¹²Toen ze Job vanuit de verte zagen herkenden ze hem niet, en ze barstten uit in luid geweeeklaag, ze scheurden hun kleren en wierpen stof omhoog over hun hoofd.

¹³Zeven dagen en zeven nachten bleven ze naast hem op de grond zitten zonder iets tegen hem te zeggen, want ze zagen hoe vreselijk hij leed.

Job 3

¹Daarna opende Job zijn mond en vervloekte de dag van zijn geboorte. ²Hij zei:

³“Laat de dag dat ik geboren ben vergaan, en ook de nacht die zei: “Een jongen is verwekt.”

⁴Laat die dag een dag van duisternis worden, laat God in de hemel er geen acht op slaan. Laat die dag niet baden in het licht.

Job 3

⁵Laat het diepste donker hem omhullen,
een dichte wolk hem bedekken
en een zonsverduistering hem teisteren.

⁶Laat het donker die nacht wegnemen,
zodat hij geen dag van het jaar vergezelt,
en geen plaats vindt in de reeks van maanden.

⁷Laat die nacht onvruchtbaar worden –
een nacht waarin geen vreugdekreet opklinkt.

Job 3

⁸Laten zij die het licht wekken die dag
vervloeken,

zij die het wagen om Leviatan te verstoren.

⁹Zelfs de ochtendsterren zullen niet verschijnen,
die dag verwacht vergeefs de komst van het licht
en zal nooit de wimpers van het morgenrood
zien.

¹⁰Hij opende de deuren van mijn moeders buik,
hij hield het ongeluk niet voor mij verborgen.

¹¹Waarom ben ik niet in haar schoot gestorven,
niet gestikt toen ik ter wereld kwam!

Job 3

¹²Hadden knieën mij maar niet ontvangen
en borsten mij maar niet gezoogd!

¹³Dan zou ik nu geborgen in de aarde liggen,
dan zou ik geen zorgen hebben, ik zou slapen,

¹⁴omringd door koningen en raadsheren,
bouwers van paleizen, al vergaan tot puin,

¹⁵tussen machtigen die goud bezaten
en die hun huis met zilver vulden.

Job 3

¹⁶Was ik maar als een misgeboorte weggestopt,
als een kind dat het licht nooit heeft gezien.

¹⁷In het dodenrijk worden de goddelozen stil,
zij die uitgeput zijn, vinden daar hun rust.

¹⁸Gevangenen worden niet meer opgejaagd,
de stem van de drijver horen ze niet meer.

¹⁹Daar zijn hoog en laag verzameld
en is de slaaf vrij van zijn meester.

Job 3

²⁰Waarom geeft God het licht aan ongelukkigen,
het leven aan verbitterden?

²¹Zij wachten op de dood die uitblijft,
ze zoeken naar hem, meer dan naar schatten;

²²hun vreugde kent geen grenzen,
ze jubelen als ze hun graf gevonden hebben.

²³Waarom geeft God het licht aan hem
voor wie de weg verborgen blijft,
wie hij de weg verspert?

Job 3

²⁴Ik heb geen ander voedsel dan verdriet,
mijn klachten stromen in een vloed van tranen.

²⁵Wat ik vreesde, komt nu over me,
wat mij angst aanjoeg, heeft me getroffen.

²⁶Ik vind geen vrede, vind geen kalmte,
mijn rust is weg – onrust bevangt mij.'

Psalm 31 (Gereformeerk Kerkboek)

2 Wees mij een schuilplaats in gevaren,
een toevlucht in mijn leed,
waar ik mij veilig weet.
U zult mij leiden en bewaren,
behoeder van mijn leven,
mijn steenrots, hoog verheven.

Ps 31 (Gereformeerd Kerkboek)

11 Hoe groot is 't goed dat U wilt geven
aan elk die U bemint,
bij U zijn toevlucht vindt.
Dit goed bewerkt U in het leven
van hen die U verhogen
voor aller mensen ogen.

Verkondiging

Leren leven met verlies



Gezang 448

1 Soms groet een licht van vreugde
de christen als hij zingt:
de Heer is 't die met vleugels
van liefde hem omringt.
Loopt alles ons ook tegen,
Hij zal ons 't goede doen,
Hij geeft na donkre regen
een mild en klaar seizoen.

Gez 448

4 Al zal geen wijnstok dragen,
geen vijgeboom zijn vrucht,
al ligt het veld te klagen
onder een lege lucht,
God doet zijn hand toch open,
zijn lof krijgt stem in mij.
Daar ik op Hem mag hopen,
ben ik alleen maar blij.

Dankzegging en voorbeden

Collecte Diaconie

Geloofsbelijdenis

1 'k Geloof in God - Hij is de Vader,
almachtig Koning op zijn troon,
Schepper van hemel en van aarde -
en in zijn een'geboren Zoon,
die ik als mijn Verlosser eer,
in Jezus Christus, onze Heer,

Geloofsbelijdenis

2 die, van de heil'ge Geest ontvangen,
als mens geboren uit een maagd,
onder Pilatus heeft geleden,
voor onze schuld werd aangeklaagd,
stierf aan het kruis, lag in het graf,
diep in de dood daalde Hij af.

Geloofsbelijdenis

3 'k Geloof dat Hij ten derde dage is opgestaan vanuit de dood, en naar de hemel opgevaren, zit aan de rechterhand van God, vanwaar Hij met bazuingeschal eenmaal ten oordeel komen zal.

Geloofsbelijdenis

4 Ook wordt de Geest door mij beleden,
'k geloof één kerk die God ons geeft,
ware gemeenschap van de heil'gen,
dat God mijn zonden steeds vergeeft,
mijn lichaam van de dood bevrijdt
en dat ik leef in eeuwigheid.

Zegen



Volgende week bent u weer van harte welkom in onze kerkdiensten.

De Lichtzijde:

09:45 ds. Adriaan van Langevelde



Het Kompas:

09:30 ds. B.J. Eikelboom (Rotterdam)

